

## Alla sångtexter



### 1. Preludium

Jesus gick nu upp mot Jerusalem. På vägen tog han sina lärjungar till sidan.

Se, vi går nu upp till Jerusalem, där människosonen skall överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De skall döma honom till döden. Han skall piskas och korsfästas. Och på tredje dagen skall han uppstå."

### 2. Hosianna

Hosianna, Davids son. Hosianna i höjden! Välsignad vare han som kommer, som kommer i Herrens namn!

Där fanns några fariséer också och de sa till honom: Mästare, hör vad dom säger! Mästare, få dom att tystna! Mästare, hör vad dom säger! Mästare, få dom att tystna!

Men han svarade och sa till dem:  
Hör vad jag säger till er: Om dessa tiger, skall stenarna ropa, skall stenarna ropa!

Hosianna, Davids son. Hosianna i höjden! Välsignad vare han som kommer, som kommer i Herrens namn! Hosianna!

### 3. Jerusalem

Jerusalem, Jerusalem, om du bara hade förstått vad som ger dig verklig frid. Jerusalem, hur ofta hade jag inte velat samla dina barn under mina vingar.

Men ni ville inte, ni ville inte. Därför skall ni lämnas här och inte se mig mer.

Jerusalem, Jerusalem, om du bara hade förstått vad som ger dig verklig frid. Jerusalem, hur ofta hade jag inte velat samla dina barn under mina vingar.

### 4. Bönens hus

Jesus gick nu in på tempelplatsen. Han såg de som köpte och sålde där.

Vi köper och säljer. Vi vet vad som gäller om du bara vill leva ett sorglöst liv. En lycka som varar, om du bara betalar så kan vi också ge dig ett tidsfördriv.

(Köp och sälj så vinsten stiger. Köp och sälj, vi kämpar och strävar.)

Allt vad du kan begära, kom och köp! Allt kan skaffas för pengar. Kom och köp!

Ut härifrån! Mitt hus skall vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste.

Jerusalem, Jerusalem, om du bara hade förstått!

### 5. Betania

Jesus var nu i Betania och låg till bords där. Då kom Maria med en dyrbar olja och hon smorde hans huvud. Då sa Judas Iskariot, en av hans lärjungar.

Varför slösa bort den? Denna olja borde ha sålts! Och pengarna getts åt de fattiga!

Men Jesus svarade och sade:

Plåga henne inte! Hon har smort min kropp till begravningen!

### 6. Allt har han gjort för mig

Jag smorde min Mästares huvud, jag gav då min största skatt. Jag ville så gärna få ge honom något och så kunna säga mitt tack.

För allt har han gjort för mig, allt har han gjort för mig. Och ändå kan jag aldrig ge det tillbaka, för allt har han gjort för mig.

Mästaren mottog min olja med ord som jag inte förstod: "För det som du gjorde, för gåvan du gav mig skall du alltid kommas ihåg."

Tänk, allt har han gjort för mig, allt har han gjort för mig. Och ändå kan jag aldrig ge det tillbaka, för allt har han gjort för mig!

### 7. Förrädaren

Men Judas gick då till översteprästerna och sa:

"Vad vill ni ge mig för att överlämna honom till er?"

Och de gav honom trettio silverpengar.

### 8. Påskmåltiden

Så kom tiden för påskmåltiden. Då sa Jesus till Petrus och Johannes, han sa:

Gå! Gå iväg. Gå, och gör som jag har sagt. Gå iväg, ni skall få se, ni hittar det som jag sagt. Gå iväg!

Petrus och Johannes, de följde Mästarens ord. De kom till platsen och han bad dem att duka ett bord. När de kom dit tog Jesus vatten i ett fat för att börja att tvätta lärjungarnas fötter. Men Petrus sa till honom:

"Aldrig skall du tvätta mina fötter!"

Men Jesus svarade:

Om inte jag får tvätta dina fötter så har vi inte längre nå't gemensamt. Jesus tog ett bröd, bröt det och sa':

## **Alla sångtexter**

### **9. Bröd och vin**

Tag detta bröd och ät det. Det är min kropp som utges för er. Tag detta vin och drick det. Det är mitt blod som jag ger till er.

För aldrig mer skall jag smaka vinträdet frukt förrän den dag då jag skall smaka det nya vinet i Guds rike.

Tag detta bröd och ät det. Det är min kropp som utges för er. Tag detta vin och drick det. Det är mitt blod som jag ger till er.

### **10. Hallelu et Adonai**

Hallelu et Adonai, kolgoyim, schab'chuhu kolhaummim. Hallelu et Adonai, kolgoyim.

Halleluja.

(Ps.117:1)

(Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom , alla folk! )

### **11. Getsemane**

När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget.

I natt skall ni alla vända er bort från mig. För det står skrivet: Jag skall slå Herden, och fåren i hjorden skall skingras. Men när jag har stått upp skall jag gå före er till Galileen.

Då sa Petrus till honom:

Aldrig någonsin kommer jag att förneka ditt namn, om jag så skall dö!

Amen, amen, säger jag dig: Förrän tuppen gal skall du förneka mig tre gånger!

### **12. Bli kvar och vaka med mig**

Jag är bedrövad inför döden. Bli kvar och vaka med mig. Om det är möjligt för dig, Far, låt denna bägare gå mig förbi, gå mig förbi. Men låt det inte hända för att det är min vilja. Nej, låt det bli som du vill, låt din vilja ske! Jag är bejag är bedrövad inför döden. Bli kvar och vaka med mig!

### **13. Judaskyssen**

Judas och en stor folkhop kom nu med påkar, lyktor, facklor och vapen.

Den jag kysser, han är det! Grip honom och för bort honom!

### **14. Templet**

Överstepräster och stora Rådet hörde många falska vittnesmål:

Vi har hört, han har sagt, han ska riva ner templet! Vi har hört, han har sagt han skall riva det ner! Vi har hört, han har sagt, han ska riva ner templet! Vi har hört, han har sagt han skall riva det ner! Och så har han sagt att han ska bygga upp det igen. Han skall bygga upp det igen på tre dagar.

Nå, vad har du att säga till det som de säger om dig? Nå! Vad har du att säga till alla dessa anklagelser?

Säg oss, är du Messias? Säg oss, är du vår Kung?

Jag befäller dig att svara oss nu!

Men Jesus svara' och sa':

Du har sagt det själv, men jag säger er: Ni skall få se människosonen sitta på Maktens högra sida.

Översteprästen rev då sönder sina kläder och sa': Nu har ni hört det! Han har hädat!

HAN ÄR SKYLDIG TILL DÖDEN!

### **15. Förnekelsen**

När Petrus var nere på gården kom en av tjänstekvinnorna förbi.

Också du var med honom!

Jag känner honom inte!

Men hon såg honom igen och sa:

Jo då, du var med honom!

Kvinna, vad pratar du om?

Men flera kom fram och sa:

Du var också med honom!

JAG KÄNNER HONOM INTE!

### **16. Petrus' klagan**

Jag ville följa med min vän i med- och motgång, dagligen. Jag skulle gå i döden till ock med! Men modet, det försvann inatt när verkligheten han ifatt. Jag märkte det först när det var för sent!

Ja, jag har svikit dig, du som var allt för mig. Mitt eget liv det blev mig alltför kärt. Men livet utan dig är inget värt för mig. Nu finns det inget mer, allt är förbi. Allt är förbi!

## **Alla sångtexter**

Han sa ju att det skulle ske. Jag kunde inte tro på det. Fast alla svek så skulle jag stå kvar! Men sanningen kom fram till sist den sista gnuttan hopp jag mist. En hopplös fruktan finns i hjärtat kvar!

Ja, jag har svikit dig, du som var allt för mig. Mitt eget liv det blev mig alltför kärt. Men livet utan dig är inget värt för mig. Nu finns det inget mer, allt är förbi. Allt är förbi!

Men jag kan inte fatta att detta kan få ske. Min konung, vår Messias, skall du dö på korsets trä?

Och jag som svikit dig, jag som förnekat dig, har över gett dig!

### **17. Pilatus**

När det blev morgon förde de Jesus fram för landshövdingen Pontius Pilatus. Han frågade:

Är du judarnas konung?

Det är dina ord!

Då sa Pilatus till översteprästerna:

Jag finner ingen skuld hos denne man!

Pilatus talade då till folket: Vem skall jag släppa fri? Mördaren Barabbas? Eller Jesus?

Barabbas! Barabbas!

Vad gör jag då med Jesus?

Korsfäst honom! Korsfäst honom! Korsfäst honom!

### **18. Ett svärd igenom själen**

Så förde de Jesus bort till stället som kallas Golgata. Där korsfästes han tillsammans med två andra. Vid korset stod hans mor.

Jag kunde aldrig glömma de ord den gamle gav. Du var bara åtta dagar när han såg på dig och sa: "Nu har jag sett Messias, nu kan jag dö i frid. Kvinna, var välsignad, din Gud skall vara med.

Men smärtan du skall känna skall bli så tung och stor, ett svärd igenom själen för dig, som är hans mor."

Så ofta har jag grubblat och tänkt på dessa ord. Vad som kunde såra själen hos Jesusbarnets mor. Din godhet har du visat, du helat många sår. Du har öppnat blindas ögon, och de döda gav du liv.

Men nu är smärtan hos mig, och inget blir som förr. Nu klyver svärdet själen, det är min son som dör!

Detta är min son, detta är min son, detta är min son, min son som dör!

### **19. Det är fullbordat**

Jesus visste nu att allt var färdigt, och för att skriften skulle uppfyllas sa han:

Jag törstar!

Och Jesus fick ättika på en svamp. När han hade smakat på det sa han:

Det är fullbordat!

### **20. Se där Guds Lamm**

Se där Guds Lamm, som tar bort världens synder. Se denne man, som ger sitt liv för oss. Ja, våra bördor har han burit. Se där Guds Lamm, som bär på världens synder upp på korsets stam. Se där Guds Lamm, som tar bort världens synder. Se denne man, som ger sitt liv för oss. Och våra sjukdomar tog han på sig. Se där Guds Lamm, som bär på världens synder upp på korsets stam.

### **21. Förmörkelsen**

Mellan den sjätte och den nionde timmen kom ett mörker över hela landet. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.

### **22. Gravlägningen**

Josef från Arimatea bad Pilatus om att få ta hand om Jesu kropp. Och han tog ned den och svepte den i ett linnetyg och lade kroppen i en grav i en klippa.

### **23. Morgonljus (instrumental)**

### **24. Den tomma graven**

Tidigt på morgonen den första dagen i veckan kom Maria Magdalena till graven. När hon såg att stenen framför graven var borta, sprang hon iväg för att berätta det.

Spring! Skynda på! Spring och berätta det! Skynda på, de skall få se: Graven den är tom. Skynda på! Skynda på! Graven är tom! Han är inte här!

Maria, det var du som kom! Maria, du kom med otroliga ord! Stenen är borta, graven är tom! Det var du som kom, Maria Magdalena.

Och när jag såg honom vid graven, med ens förstod jag vem han var. Jag måste skynda att berätta: Han är uppstånden, som han sa!

## **Alla sångtexter**

Magdalena, det var du som kom. Magdalena,  
otroliga ord: Stenen är borta, graven är tom. Det var  
du som kom, Maria Magdalena.

Och när jag hörde honom tala, blev rädslan vänd till  
tacksamhet. Jag måste skynda att berätta: Han har  
stått upp, Halleluja!

Kristus är uppstånden! Graven är tom!

### **25. Uppståndelsehymn**

Kristus är uppstånden! – Lever här idag! Ormens  
huvud krossat är. Vinsten blev total! Ondskan är  
besegrad, mörkret viker bort. Livets ljus har segrat!  
Tack för livet som vi fått!

Ja, han lever, och vi skall leva! Herren lever och ger  
oss liv. Han går före, och vi får följa. Vi ropar ut:  
Halleluja, Halleluja!

Kristus är uppstånden! – Lever här idag! Ormens  
huvud krossat är. Vinsten blev total! Ondskan är  
besegrad, mörkret viker bort. Livets ljus har segrat!  
Ja, tack för allt vi fått!

Halleluja, halleluja, halleluja!

Kristus är uppstånden! Amen.