


AFRIKA JUL



I Afrika finns en stor sjö. Den är faktiskt den näst största i världen och den heter Viktoriasjön. Några kilometer från sjön ligger en missionsstation som heter Rukongo. Där bor två missionärsfamiljer från Finland. Jag är mamma i en av familjerna. Vi missionärer är utsända för att hjälpa afrikanerna i deras svåra liv. Framför allt vill vi att de ska få lära känna Jesus, vår Frälsare.

En bit från missionsstationen ligger ett naturreservat. Man har satt stängsel runt ett stort område så att djuren ska få vara i fred för människorna. Där finns giraffer, antiloper, leoparder, hyenor, bufflar och andra djur.

Vid jultid är det mycket torrt och hett här. I naturreservatet hade alla vattenhål torkat ut och djuren törstade. Fyra stora bufflar beslöt sig för att ta sig ut ur parken och söka sig till Viktoriasjön, där de kunde dricka. Bufflarna gick uppför berget Sumba, där stängsel saknas. De var nu ute ur parken och gick vidare mot sjön. De passerade nedanför missionsstationen.

Det var en fridfull söndagmorgon. Plötsligt hörde jag fruktansvärda rop och skrik. "Kanske det är ett begravningsfölje", tänkte jag. Så brukar afrikanerna skrika för att skrämja bort onda andar vid en begravning. Men jag såg snart att en buffeljakt var i full gång. Männen kom med spjut, klubbor och stora knivar. Inom kort var två av bufflarna dödade och de två andra hade flytt. Människorna jublade. De var förstas glada över att ha fått kött, för också människorna svälter när det är torka. Deras mat var slut, men nu kunde de se fram emot hundratals kilo kött. Jag vet inte om de verkligen fick köttet. Kanske det hörde till naturreservatet, liksom bufflarna hade gjort.

Buffeln är ett av Afrikas farligaste djur. Den är

väldig och kan lätt trampa eller sparka ihjäl en människa när den blir arg.

En av våra afrikanska vänner, en ung kristen som heter Tobias, berättar om då han för första gången i sitt liv såg en buffel. Det hände för sju år sedan. Tobias låg inne i sin hydda och sov, då han väcktes av sin pappa. Pappan pekade mot ett berg i närheten, där det hördes rop och skrik. Några jägare jagade en buffel. Folk tjöt och skrek. Tobias förstod ingenting.

Plötsligt såg han ett jättestort djur komma springande nerför berget. Väldigt såg det ut. Tobias tyckte att det liknade en ko, men något liknande hade han aldrig sett. Han fattade sin klubba och sin stora kniv, pangan, och sprang mot folkhoppen. Invid stigen stod en pojke med ett spjut i handen. Tobias ryckte åt sig pojkens spjut, han drog av sig sin skjorta för att inte synas. Sen gömde han sig under några buskar bredvid stigen.

Buffeln kom nu springande nerför berget längs stigen. Just när den passerade Tobias kastade han sitt spjut. Det flög rakt in i buffelns framben. Buffeln kände smärtan och fick syn på Tobias. Den var uppretad och ilsken och kom sättandes rakt mot Tobias, som sprang allt vad han förmådde. Han sprang och sprang.

Buffeln kom närmare och inom kort kände han av dess första spark. Buffeln gav sig på Tobias med all sin kraft. Folk började ropa och skrika. Några män började jaga buffeln med sina spjut. De lyckades få buffeln att fly och en av dem kastade sitt spjut rakt mot buffeln. Den dog.

Tobias låg kvar, sårad och orörlig. Han kunde höra hur någon började gråta. De trodde att han låg där död. Men Tobias överlevde och det var nog för att Gud räddade honom undan buffeln. Han förstod inte hur farlig den var.

Här i Afrika kan vi vara rädda för bufflar eller ormar. Afrikanerna är mycket rädda för onda andar. Då Jesus dog på korset vann han över alla onda andar. Jesus är den starkaste. När Jesus är din vän kan du vara trygg, också om du möter farliga djur eller människor.

Liksom Tobias inte förstod hur farlig buffeln var, kan också vi komma med i sådant som vi inte visste var farligt. Då är det viktigt att lyssna till Jesus, som säger: "Följ mig!". Jesus vill rädda oss ut ur frestelserna och farorna och föra oss till sin underbara himmel.

Visst vill du följa Jesus!

BRITA JERN

