

Att bära tunga saker

Här i Kenya måste barnen tidigt lära sig att bära bördor av olika slag. Det är ofta barnen som går till kvarnen för att mala majsmjöl. Likaså följer de med mamma till marknaden, för att hjälpa henne bära. Att bära vatten från floden hör till kvinnornas och flickornas arbete. Det är många gånger ett mycket tungt arbete. Hyddan ligger högt uppe på en kulle, medan floden ligger där nere i dalen. Det är inte så lätt att balansera på den smala stigen, med vatten på huvudet. Bördan är alldeles för tung. Men barnen är otroligt skickliga i den här konsten. Skulle du och jag försöka bära på huvudet gick det nog dåligt. Det skulle säkert sluta med en kalldusch!

Varje dag ser vi också hur de större syskonen bär sina småsyskon på ryggen. Ibland är storebror inte mycket större än den lillebror han bär. För några år sen besökte min man en plats där barnen inte sett någon vit människa tidigare. Några barn kom gående på vägen. Som vanligt bar storasyster sin lillebror på ryggen. Så helt plötsligt fick de se en bil och en vit man! Helt förskräckta rusade barnen in bland buskarna. Storasyster slängde iväg sin lillebror! Nu kunde hon inte tänka på honom. Det gällde ju att rädda sig själv först! Lillebror skrek förtvivlat! Så småningom kom några vuxna till platsen. Den förskingrade syskonskaran samlades igen. Den vite mannen var ju inte så farlig, som han såg ut att vara.

Hur är det med dig som läser det här? Kanske också du har en börda att bära? Det är möjligt att bördan inte syns. Ingen annan än du själv vet om den. Vet du vad? Du får faktiskt göra som den afrikanska flickan. Hon slängde iväg sin börda. Så får också du göra. Du får kasta din börda på Jesus. Han har lovat att bära både dig och bördan. Nu hoppas jag verkligen att du inte gör så, som en gammal tant gjorde. En dag skulle hon fara till marknaden. Det var lång väg dit. Hennes vuxna barn tyckte att hon skulle åka buss. Det var den första bussresan i hennes liv. Hon kom lyckligt och väl in bussen med den stora majssäcken på huvudet. Och så satte hon sig på en av bänkarna. Efter en stund kom en av medpassagerarna och frågade varför hon fortfarande satt med majssäcken på huvudet? Hon visste inte att hon fick lyfta av bördan! Visst var hon dum!

Men vet du vad, vi är lika dumma om vi själva försöker bära våra bördor. Gud har ju sagt till oss: "Kasta din börda på Gud." Själva orkar vi inte bära de bördor livet för med sig. I Bibeln berättas om Kain, Abels bror, han klagar: "Mitt brott är större än att jag kan bära det." Syndabördan är den tyngsta av alla bördor. Men den bördan tog Jesus på sig. Han bar våra synder på korset. Ja, också dina och mina synder. Kommer du ihåg att tacka Gud för det? Varje dag får vi komma ihåg att se på Jesus som bär bort världens synder.

Linnéa Klemets

© Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.r.f.