

Barnen hämtar vatten

När du vill dricka vatten eller tvätta dina händer går du till kranen och hämtar vatten. Hur många kranar finns det i ert hus? Räkna med duschen också!

I Afrika bor människorna på landet i hus eller hyddor som saknar vattenkranar, duschar, WC och avlopp. Men nog behöver de vatten också! Varje dag måste man hämta hem vatten.

Många gånger är det barnens uppgift att springa till en brunn, en vattengrop eller ett smutsigt dike för att skaffa vatten. Om man är företagsam eller har pengar kan man bygga sig en egen vattentank. Men det vanligaste är att man hämtar vattnet från en tank som är gemensam för alla som bor i byn.

På bilden ser du två barn som pumpar upp vatten ur en vattentank som är nedgrävd i jorden. Tanken får sitt vatten nerifrån jorden därifrån det pumpas upp, kanske med hjälp av solenergi. Vattentanken på bilden har missionärerna byggt och pengarna till den har kommit från Finland.

Barnen på bilden har en plastdunk som rymmer ungefär fyra liter vatten. Den är begagnad. Tidigare har den innehållit bilolja, matolja eller flytande tvättmedel.

Barnen fyller dunken med vatten ur tanken och sedan går de hem till mamma med dunken på huvudet. När de hämtar så lite vatten måste de nog springa till tanken flera gånger, både morgon, middag och kväll.

Vatten klarar sig ingen utan. Ingen klarar sig utan Jesus heller, fastän många försöker. Jag hoppas att du tänker på Jesus och ber till honom flera gånger, kanske varje gång du vrider på vattenkranen hemma hos er! Då kan du be för barnen i Afrika och för missionärerna som försöker hjälpa dem.

Brita Jern



Foto Göran Stenlund



Rita ämbare eller plastdunkar på barnens huvuden!