

## Beatrice och hennes mamma

När Beatrice föddes var hon enligt sin mamma lika liten som en flaska. Hon föddes alltför tidigt. Skulle hon måne överleva? Hon föddes utanför missionsstationen Atemo i Kenya men fördes genast till stationens klinik, där den lilla kroppen lindades in i varma kläder och hon matades med jämna mellanrum.

Hennes mamma kunde inte vara säker på att få behålla sitt barn, så hon ville så fort som möjligt föra barnet till Jesus. Vet du på vilket sätt barnen förs till Jesus? Jo, i dopet. Därför döptes Beatrice redan på kliniken.

Så småningom fick lilla Beatrice mera krafter, fick lämna kliniken och snart flyttade hennes mamma och lilla Beatrice bort från trakten.

Åren gick. Ibland tänkte jag på lilla Beatrice och hennes mamma, men jag visste inte ens vart de tagit vägen.

Kan ni gissa vem som stod på vår veranda häromdagen? Där stod Beatrice med sin mamma och lillasyster Rebecka. Jag kunde naturligtvis inte känna igen flickan, som nu var tolv år gammal. Vi hade en trevlig eftermiddag tillsammans då jag fick höra vad som hänt under de gångna åren.

När Beatrice mamma flyttade härifrån, berättade hon, tänkte hon inte så mycket på Jesus och det som hon hört om på missionsstationen. Hon brydde sig inte heller om att sjunga kristna sånger med sina barn. Men Gud brydde sig fortfarande om henne! Flera år senare började Beatrice mamma längta efter att få gå i kyrkan på söndagarna. Hon talade om det för sin man och sin svärmor. De tog senare kontakt med vår församlingspräst. Det fanns nämligen ingen luthersk församling i deras hemby. De välkomnade vår präst att hålla bibelstudier i deras hem och så småningom firades det regelbundet gudstjänst under ett träd på Beatrice hemgård.

Nu går både Beatrice och Rebecka i söndagsskolan. Där får de sjunga kristna sånger och lära känna Jesus, som är barnens bästa vän.

Vi får verkligen tacka Gud för att han inte slutade kalla på Beatrice mamma, fastän hon inte brydde sig om honom på flera år. Genom att hon kom ihåg sina kyrkobesök från då hon själv var liten, får nu hela hennes familj del av Guds välsignelse.

Iris Sandberg

© Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.r.f.