



Benjamin blir sjuk

Benjamin är en luopojke på tolv år. En natt vaknar han och känner sig så konstig. Det är som om han inte var hemma utan flöt omkring någonstans. Det känns svårt att andas också.

Snart är mamma och pappa där. Vad är det som har hänt? Benjamin är mycket sjuk. Mamma och pappa är oroliga. De sveper in Benjamin i en filt, väcker de äldsta barnen och börjar gå mot missionens klinik mitt i natten. Benjamin gråter. Det känns så

tungt att andas. Han vet att han är mycket sjuk och han är lite rädd.

På kliniken kommer sjuksystemen in. Hon känner på hans heta panna och lyssnar på hans flämtande andning. "Malaria", säger hon. Så ger hon Benjamin en spruta med medicin. Inom kort har medicinen börjat sitt krigståg genom kroppen.

Benjamin bäddas ner i en säng med svala, rena lakan. Hela natten vakar mamma och storasyster vid sängen. Mot morgonen andas Benjamin lugnare och alla blir glada. Han skall bli frisk igen.

Redan följande dag kan Benjamin sitta uppe. Han är trött, men glad. Många, många kommer och hälsar på honom. De ber för honom och tackar Gud som hjälpt Benjamin att bli frisk. Han får dricka lemonad och alla är så snälla mot honom.

* * *

Då jag får höra att Benjamin är sjuk går jag till honom med ett vackert kort. På kortet står det på luo: "Låt barnen komma till mig." Benjamin är glad att han kan läsa. Bilden visar Jesus med ett barn i handen på väg upp för ett berg. Jag säger att det är Benjamin och Jesus på bilden. Jesus vill leda honom genom livet. Benjamin ligger länge och ser på bilden. Han vet att Jesus ledde honom genom sjukdomen också.

Visst är det roligt att sova i sängen på sjukhuset och bli uppassad, men ännu roligare är det att efter ett par dagar få gå hem. Benjamin är så glad. Han visar bilden med Jesus och barnet till sina syskon. Alla småsyskon vill höra då storasyster säga att bilden visar Jesus och Jared, Jesus och Elsa, Jesus och Milka och så vidare tills alla syskon fått höra sitt namn.

När du får se samma bild som Benjamin såg vill jag säga till dig Lena, Maria, Stefan, Mikael eller vad du nu heter: – Jesus vill också leda dig.

Siv Bergman

© Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.r.f.