

DAGS ATT

KLÄ GRANEN

Läs vad julgranspyrnoderna
har att säga till dig.

Klipp sedan ut dem
och limma in dem
i den tomma granen.

Du kan också rita egna
pyrnodar på ett skilt papper.



Legenden om spindelnätet

Det sägs att när Josef, Maria och Jesusbarnet var på väg till Egypten blev de mycket trötta framemot kvällen och sökte skydd i en grotta. Det var mycket kallt, så kallt att marken var vit av rinfrost.

En liten spindel såg det lilla Jesusbarnet och önskade så ivrigt att få göra något för att värma honom. Spindeln bestämde sig för att det enda han kunde göra var att spinna sitt nät tvärs över ingången till grottan, så att det blev som en gardin där.

Längs vägen kom en avdelning av Herodes soldater. De letade efter barn att döda för att utföra Herodes befallning. När de kom till grottan, skulle de just ge sig in i den för att undersöka om någon gömde sig där, då deras ledare fick syn på spindelnätet. Det var täckt med rinfrost och sträckte sig tvärs över ingången till grottan.

- Titta, sade han, ett spindelnät. Det är alldeles helt och det kan inte finnas någon i grottan, för den som går in måste ju slita sönder nätet.

Då fortsatte soldaterna och lämnade den heliga familjen ifred därför att en liten spindel hade spunnit sitt nät tvärs över ingången.

Det sägs att det är därför som vi ända intill denna dag har glitter i våra julgranar. Glittergirlanderna skall påminna oss om spindelnätet som var vitt av rinfrost och som var vävt tvärs över grottingången på vägen mot Egypten.

Det är en vacker berättelse, och det är åtminstone sant, att ingen gåva blir någonsin glömd, som Jesus får ta emot.

WILLIAM BARCLAY



JESUS KOM
TILL ALLA FOLK
OCH ALLA
LÄNDER

JESUS SADE:
JAG ÄR VÄRLDENS LJUS

FRID PÅ
VÅR JORD!

JAG VISAR VÄG
FÖR DEN SOM
VILL HYLLA
JESUS.

Obs! Använd
din bibel!

JESUS VILL
BO I DITT HJÄRTA.
HAN GER DIG EN
RIKTIG JULGLÄDJE.

Asta Stenlund