



Undret med oljan

2 Kon 4:1-7

1. När profeten Elia blivit tagen upp till himlen var det Elisa som gick Guds ärenden. En dag kom en olycklig kvinna och berättade för Elisa att hennes man dött. Han hade varit skyldig pengar och nu hotade mannen som han lånat pengar av att ta hennes två pojkar till slavar om hon inte betalade skulden. Kvinnan hade inga pengar – bara lite olja. Hur mycket olja hade hon? Färglägg i brunt alla ytor med prick.



2. Då sa Elisa att hon skulle låna så många tomma krukor hon kunde få tag på. Sedan skulle hon hälla oljan i krukorna. Något märkligt hände. Oljan tog inte slut förrän alla krukor var fulla. Rita att det rinner olja från kvinnans kärl till pojkens kruka. Rita olja i alla krukorna.



3. Nu kunde kvinnan sälja olja och få pengar. Hon kunde betala skulden och hennes pojkar behövde inte bli slavar. Rita pengar i hennes hand.



4. Den fattiga kvinnan hade inte något annat att komma med än tomma krukor. Men Guds gåvor flödade i hemmet. Hon fick bara ta emot. Gud har låtit sin kärlek och nåd flöda över alla människor när han sände Jesus. Därför får en fattig syndare vara rik i Jesus. Han får varje dag leva i syndernas förlåtelse – av Guds nåd. Rita att vattnet strömmar ner från vattenfallet och tänk på att Guds nåd och förlåtelse i Jesus Kristus, räcker till också för dig.

