

SAFARI 18



Mellan den 5 juni och 10 juli 2018 befann sig tio ungdomar på resande fot, först fem dagar i Istanbul och sedan fyra veckor i Kenya. Resan, som gick under namnet *Safari 18*, var en del av det koncept som SLEF haft sedan år 1998. Vart fjärde år har man ordnat en resa med målsättningen att ge ungdomar en inblick i föreningens arbete utomlands. Här bjuds på några glimtar från *Safari 18*.

Under resan har jag blivit mera modig och mera självsäker, något jag är och kommer att vara tacksam för i framtiden.

Ludvig Romar

Blå moskén i Istanbul.



Istanbul

Vi tillbringade fem dagar i Istanbul. Där var det jättevarmt och fuktigt. Det var en fin miljö med fina byggnader, men man märkte samtidigt att det var en stor stad för trafiken var livlig och bilarna tutade mycket, och körde om bara det fanns lite utrymme för det. I Istanbul besökte vi bland annat Hagia Sofia, Blå moskén, stora basaren, Prinsöarna, Elrim, Sapphire of Istanbul, hamam (turkiskt bad) och gudstjänsten i den lutherska kyrkan.

Ett litet utdrag ur min dagbok:

Torsdag 7 juni

I dag for vi med båt till Prinsöarna. På båten mötte vi Jonny och två av hans turkiska vänner. Det var jättefint på Prinsöarna och det var häftigt att befolkningen där inte hade bilar utan åkte med häst, cykel, elmoped eller promenerade. Det var bara poliser och annan servicepersonal som använde bil.

Medan vi vandrade upp till ett berg på Prinsöarna fick vi titta på den fina miljön och alla fina byggnader, och uppe på toppen var det förstås jättefin utsikt. Vi for med hästskjuts ner från berget och sedan gick vi till ett

ställe där man kunde simma, och några av oss tog oss ett dopp i Marmarasjön. Det var svalt och skönt efter en varm och svettig dag.

Fredag 8 juni

I dag åkte vi till Elrim [ett religionsinstitut för vilket Torsten Sandell fungerar som ledare, reds. anm.]. Vi gick till båten som tog oss till den asiatiska sidan av Istanbul. Där mötte vi en man som är aktiv i Elrim. Han tog oss till en buss som var full med folk. Vi fick stå i bussen och hålla fast oss, för bussen körde hårt. Som tur var det ingen lång bussresa.

Vid Elrim sjöng vi några sånger tillsammans och Jonny berättade om sitt arbete och hur Elrim fungerar. En turk berättade om sitt liv och hur det är att leva som kristen i Istanbul.

Det var en jätteintressant dag och man fick en liten inblick i hur det är att leva och jobba i Istanbul och hur det är att leva som kristen i ett muslimskt land.

Elvira Håkans

Safari18 har gjort att jag vuxit som person på många olika sätt. En resa jag är evigt tacksam över!

Matilda Snellman





Alla foton: Filippa Sandberg



Denna resa var den mest fantastiska resa jag varit på. Det var med både glädje och sorg som jag lämnade Kenya.

Alexandra Kvist

På besök i mäktiga Hagia Sofia i Istanbul.



Det här var den bästa resan jag nånsin varit på!! Min drömresa som var perfekt har gått i uppfyllelse och man har samtidigt lärt sig jättemycket under resans gång.

Emma Granfelt

Nationalparken Masai Mara i sydvästra Kenya.

He va häftigt att få komma nära de vilda djuren som elefanter, giraffer, flodhästar, lejon, bufflar och zebror!

Elvira Håkans

Mapashi och Masai Mara

Under fyra dagar besökte vi Mapashi som ligger i Masailand. När vi kom fram fick vi ett otroligt stort välkomnande, massor med människor var där och mötte oss. De hjälpte oss att bära upp alla våra saker till huset där vi skulle sova.

Vi blev alla lika förvånade när vi såg en gammal tant som knappt kunde gå lyfta upp en vattendunk på huvudet hur lätt som helst. (Den var så tung att vi knappt orkade bära den själva.) Sen sjöng de för oss och bjöd oss på mat.

Gästvänligheten i Mapashi var fantastisk, jag tror ingen av oss har blivit så bra emottagen förr någon gång. Under dagarna i Mapashi fick vi besöka två skolor och ett församlingsmöte. Vi var två timmar förse- nade till församlingsmötet, men när vi kom körande upp till kyrkan sprang barnen runt våra bilar och sjöng och hoppade. Flera höll i kvistar och blad och alla såg så glada ut.

Under mötet blev det en hel del sång, både från deras och vår sida. Vi fick se ett drama av söndagsskolbarnen och i slutet av mötet skulle vi bli välsignade. Vi ställde oss i en halvcirkel längst fram i kyrkan. Alla kvinnor från församlingsmötet började sjunga och kom fram till oss och lade olika smycken på var och en. Det var en speciell välsignelse!

På söndagen, som var vår sista dag i Mapashi, var det gudstjänst. Gudstjänsten tog fyra timmar så vi blev lite trötta. Efteråt blev vi bjudna på mat. Vi fick bland annat ugali och höna för mionde gången på fyra dagar, så lite trötta hade vi blivit på det också.

När vi sagt hejdå åt alla körde vi vidare till Masai Mara. Där sov vi på ett fint hotell. Rummen var tält, men där fanns tre sängar, wc och dusch. Den natten sov vi nog alla som prinsar och prinsessor. Alla uppskattade att få gå på vanlig wc och inte bara ett hål i marken, och få duscha sig i en vanlig dusch.

Dagen därpå åkte vi ner till parken för att få se djuren. Vi såg bland annat elefanter, bufflar, flodhästar, krokodiler, antiloper, giraffer och lejon. På kvällen satte vi upp våra egna tält inne i parken. Lite spännande var det att sova när man hörde lejonen och hyenorna och visste att de kunde komma nära tältet, men jag själv sov riktigt bra den natten.

På morgonen steg vi upp klockan sex och körde den sista game driven (när man kör runt i parken med bilarna och spanar efter djur).

Alexandra Kvist

Skolbesöken

Under tiden i Kenya gjorde vi många skolbesök. Besöken såg ut som så, att vi hade program för eleverna och de hade program för oss, och till slut blev vi bjudna på "a cup of tea".

Som exempel kan vi ta besöket till en av skolorna i Masailand. När vi kom dit var det massor av elever som stod och tittade på oss när vi steg ut ur bilarna. Vi fick sedan träffa lärare och annan personal. Efter det blev vi tillsagda att sätta oss framför eleverna och så skulle de ha sitt program för oss. De sjöng och framförde en traditionell masaidans, vilket var mycket intressant!

Vi berättade bland annat om Finland för dem och hade en kort andakt. Efter programmet blev vi bjudna på "a cup of tea", vilket inte stämde: Det var en måltid med höna, ugali, sukuma och mycket mer.

Under skolbesöken i Kenya fick vi lära oss mycket, bland annat att eleverna tycker om att gå i skolan och hur de värdesätter utbildning. Jag tycker själv att det är något som vi borde lära oss här i Finland, att värdesätta utbildningen och inse att det absolut inte är någon självklarhet.

Ludvig Romar



Ett av många skolbesök som Safari-gruppen hann göra under veckorna i Kenya.

En unik, spännande och upplevelserik resa. En inblick i det vardagliga livet för missionärerna och den lokala befolkningen.
Andreas Åman

Glada barn vid barnhemmet i Matongo.



*Bästa resan på riktigt!!
Man fick se och vara med om så mycket som man inte annars upplever,
så tacksam för det!*
Cecilia Sund

Gudstjänster och söndagsskola

Söndagsskolan och gudstjänsten var en väldigt intressant upplevelse för mig. Det var här vi förändrades och fick en gemenskap som kristna med lokalbefolkningen. Under söndagsskolan var barnen engagerade och lyssnade ivrigt, de sjöng väldigt vackert och hade mycket fina rörelser.

Många av barnen kom i tid, men det droppade också hela tiden in fler och fler barn, något vi inte är så vana vid med tanke på den finska punktligheten. Vi var faktiskt också sena flera gånger, så vi anpassade oss med andra ord väl till den nya kulturen.

Jämför man gudstjänsterna med hur de är här i Finland fanns det både likheter och olikheter. Det var en glädje i gudstjänsten som inte är lika tydlig här. Man klappade i händerna och dansade med till sångerna. Efter gudstjänsterna tog man i hand med alla som varit på den. Det är en tradition jag gärna skulle se införas i vårt land också för jag tycker att det hjälpte en att känna av gemenskapen vi har i Kristus.

På vissa gudstjänster var det flera kollekter än en, och då gjorde många av oss misstaget att sätta allt vi hade i den första kollekten. Efter att psalmkollekten var slut såg vi att inte var endast pengar som hade getts, utan även hönor, getter och fladdermöss. (Dock föll fladdermusen ner från taket i kollektkorgen. Då var det svårt för att hålla sig för skratt.)

Längden på gudstjänsterna varierade, det tog allt från en timme till fyra. På den fyra timmar långa gudstjänsten blev vi nog lite trötta, men som tur var det mycket dansande och sjungande så vi hölls vakna. Överlag var det en väldigt trevlig och rolig upplevelse att få se hur kyrkaktiviteterna fungerar i Kenya, vi blev väl mottagna och man kände av att de ville få oss att trivas, och det lyckades de väl med.

Elin Löfqvist

Mfangano och Takawiri

Mfangano och Takawiri är två öar i Viktoriasjön som vi besökte under midsommarhelgen. Takawiri är en underbart fin ö med vit sandstrand och palmer. Så fantastisk! Alla blev helt till sig när vi kom dit med båt och såg hur vackert det var. Wow!

Vi spelade lite volleyboll och tog ett skönt dopp när vi kom fram. De hade även sailingboards där, vilket påminner lite om surfbrädor. Brädorna blev populära leksaker som vi hade med oss i vattnet. Vi simmade jättemycket, jag tror flera av oss nästan spenderade mera tid i vattnet än på land om man räknar bort tiden då vi sov.

På midsommarafton åt vi en fin och dyr middag och senare på kvällen satt vi runt elden där ute och hade det mysigt. Vi sjöng, hade andakt, försökte lista ut några gåtor och hade lite annat skoj. På natten sov vi i tält som jag och Filippa hade satt upp. Vi hade alla olika uppgifter under resan och vi två blev tältuppsättare.

Mfangano var också en helt fin ö, men Takawiri tog nog absolut priset. På Mfangano tog vi det mest lugnt och åt mat. Och ena dagen åkte vi mountainbikes. Till en början var det skrämmande på grund av den väldigt ojämna och steniga vägen. Några av oss blev så rädda ibland i nedförsbackarna att vi måste stiga av cykeln.

Men efter en stund, då man hade vant sig med vägen, cykeln och backarna blev det riktigt roligt. Vägen tillbaka var superroligt, måste jag erkänna. Men Ludvig var nog ändå den som tyckte det var allra roligast, han sa att han tror det var det bästa på hela resan fram till då. Jag tror vi alla tyckte att det blev en riktigt fin och minnesvärd midsommarhelg.

Edith Klemets

En resa jag har längtat till i flera år – det var så häftigt att komma tillbaka till Kenya och sova i samma hus som vi bodde i då jag var liten. Man ångrar aldrig att man har varit på safari!

Edith Klemets

Hela Safari-gänget framför en sång under gudstjänsten i Mapashi. Reseledare Pamela Ahlskog tredje från höger och missionär Ingrid Mutai andra från höger i bild.

Den bästa resan jag hittills varit på och så har den hjälpt mig att komma närmare Gud!

Elin Löfqvist

På skolbesök i massajland.

För myki olika saker för att sammanfatta i en ynkelig mening.

Filippa Sandberg